

# Hoofdstuk 6

Afrekenen aan de hemelpoort

# Condoleanceregisters

- Fase 1: schok van het overlijden
- Fase 2: 'over de doden niets dan goeds'
- Fase 3: plaatsje in de hemel

# De ontdekking van de hemel

- Hemelse rechtvaardigheid
- Onrechtvaardigheid van aardse leven
- Ietsist: 'er moet toch iets zijn'

# Metafysica

- Nietzsche: behoefte aan 'andere wereld'
- Onvermogen zich te verzoenen met onrechtvaardigheid
- Mens als schepper van de hemel

# Lissabon 1755

- Grote aardbeving
- 'Waarom Lissabon?'
- Instrument van God?
- Kant: natuurlijke oorzaak

# Lissabon: Ijreja do Carmo, verwoest bij de aardbeving van 1755





# Werkelijkheden

- Kant: onderscheid gekende en “ware” werkelijkheid
  - Fenomenon versus noumenon
  - Ordeningsprincipes: ruimte en tijd
- God staat buiten ruimte en tijd

# De deugd

- Over God valt niets te zeggen
- Geen rechtstreeks verband tussen deugd en geluk
- Deugdzaam zijn omwille van de deugd
- Moraal berust op doen alsof deugd → geluk



# Vragen

- Hoe moeten we omgaan met leed?
- Wat is het 'iets' van het ietsisme (vervanging van God, hiernamaals)?
- Wat is het alternatief?
- Is ietsisme inherent verkeerd?
- Waar hebben we een God voor nodig?
- Waarom wijten wij onrechtvaardigheid aan de wereld en niet aan onszelf?
- Waar komt ons gevoel voor zin vandaan?